

Terschelling

19 – 26 juli 2024



*Veerboot vanaf Harlingen
naar Terschelling Huize Brandaris*





Vrijdag 19 juli

De vakantie week begon voor iedereen lekker vroeg. De vertrektijd van de boot is al om 5 voor 10.

In Drachten stapten Albert (de H), Johan, Janny en Ludolf, Jolanda en Ineke in de bus.

In Harlingen waren Albert (K), John, Jannes, Geertje, Ina, Kees, Bryan en Wieberen en Jac.

Het busje stopte voor de vertrekhal om daar de rest van de koffers in te laden.

Rosemarijn miste door omstandigheden de boot, maar was nog eerder op Terschelling dan ons doordat ze de snelboot nog wel kon nemen.



Het was mooi weer om buiten te zijn.



Om half 12 voeren we de haven van Terschelling in. Vanaf de boot is het een klein stukje lopen naar Huize Brandaris. Het verblijf voor de komende week en voor Albert K. en Kees voor de komende twee weken.

Alle koffers en tassen uit de bus gehaald en dan stuk voor stuk naar de toegewezen slaapkamer gebracht. Koffer uitpakken. Bed opmaken en zien hoe het huis er voor de rest uitzag.



's Middags wat in de buurt verkend of lekker genieten van het mooie weer. Het eten was al klaar gemaakt en moest nog worden opgewarmd. De naam van het weten we niet, maar het was wel lekker en n beetje pittig. Bami-achtig met gekruide aardappelen, tofoe met groente en als toetje vla met slagroom. Na het eten voor degene die wilden nog een stuk lopen. Als iedereen er weer is wat drinken en wat chips. Moe maar voldaan na zo'n dag lekker vroeg naar bed. Morgen uitslapen tot 10 uur.



Zaterdag 20 juli

Zoals afgesproken was, wekt Jac de laatste slapers om tien uur.

De planning van de dag:

-Dorp in om kaartjes, boodschappen en eventuele cadeautjes te kopen

Terrasje pakken voor bakkie drinken met een gebakkie

- bij mooi weer 's avonds naar strand voor een mooie zonsondergang

- Boot regelen om op maandag naar de zeerobben te gaan kijken

- Huifkartocht boeken.

- Restaurant voor zondag afgesproken



Een winkelstraat met de Brandaris in beeld. Tijdens het shoppen is het natuurlijk goed om even te stoppen op het terras voor een bakkie met een gebakkie.



's avonds wordt er eten gekookt.

Rode kool stampot: gebakken spekjes, rode kool met appel en aardappelpuree gemaakt in gekookte appelsap. Met natuurlijk een toetje toe
Daarna gaan we naar het strand om een zonsondergang te zien.



Pootje baders



mooie kwallen in zee



Kijkers op afstand enne



echte zwemmers



En dan is de zon verdwenen om morgen weer terug te komen.



Zondag 21 juli

Een ieder, die wilde, heeft lekker uitgeslapen en beter als de eerste nacht, het went. Een paar mensen waren heel vroeg op (vijf uur) om de zon op te zien komen.







Rustig aan ontbijten, want er zijn een aantal die het opstaan en aankleden in een heel laag tempo doen.

Daarna is het tijd voor een wandeling op de hei achter Oosterend. De eerste groep gaat in het busje weg richting de oostkant van het eiland zodat later de tweede groep opgehaald kan worden. Het begint hard te regenen en het lijkt te blijven regenen waardoor de eerste ploeg weer terugkomt. Niks geen lopen buiten, eerst maar vermaken in het huis. Als het dan toch nog droog wordt, gaan een aantal liefhebbers een stukje door het dorp lopen.

Dan lopen we naar het restaurant Raadscafe.



Thuis is de keuze al gemaakt zodat ze tijd hadden om te bedenken wat ze willen eten. Als vooraf broodje met pesto en kruiden, dan tomatensoep en als hoofdgerecht de keuze uit hamburger/kip sate /vega en als toetje een lekker ijsje.





En het heeft lekker gesmaakt.

Maandag 21 juli

Ontbijten, broodje klaarmaken voor tussen de middag, want dan zitten we op een boot om zeehonden te spotten. Iedereen op naar de Talisman.
Prachtige tocht naar de zeehonden.









En als we thuiskomen mag er weer eten gekookt worden. Chinese mie
+ pindasaus
+ gebakken ei
En natuurlijk een lekker toetje klaargemaakt.



Na het eten en opruimen van de tafel is een aantal gaan wandelen en



een aantal deed een spelletje of heeft lekker lui op de bank gehangen en dan na wat drinken en chips naar bed.



Dinsdag 22 juli

Ontbijten, ieder zijn/haar eigen lunchpakketje gemaakt. Om half tien de eersten in het busje naar Hoorn naar de firma Terpstra van de huifkarren. Vanwege het mooie weer is de tent opgerold.



Vanaf Hoorn richting de Boschplaat en dan over de duin naar het strand.



Iedereen uitstappen, want voor de paarden is de volle bak te zwaar.





De kar gaat ons voor, wij moeten lopen. Op het strand mogen we weer instappen.



Lekker langs/ door het zoute water.

Op de terugweg worden er porties kibbeling gekocht, die thuis lekker worden opgepeuzeld. Voor de liefhebber is er nog wat te drinken. In de keuken wordt gestart met het maken van beslag voor pannenkoeken. Het worden drie varianten nl naturel, spek of appel+rozijnen. Na de warmte van de pannenkoeken gaat er bij iedereen nog wel een heerlijk koud ijsje in.

Woensdag 24 juli

Ontbijten met een eitje erbij.

Tijdens het ontbijt blijkt dat bij ons voor het huisje ook braderie is. Nieuwsgierigen hebben dat natuurlijk allang gezien en komen terug met dat het wel heel druk is en dat je hele leuke dingen kan kopen voor weinig geld.

Na het ontbijt is het de bedoeling om 's morgens de braderie over te gaan. Als lunch nemen we lekkere ontbijtkoek met echte boter voor de liefhebber en dan de middag naar het zeeaquarium.



Hier was veel te zien over de natuur (eb en vloed op en om Terschelling; opgezette vogels, schelpen en levende vissen en een film over het leven in zee).



Janny, Albert de H., Ina, Ludolf, Ineke, Jolanda, Wieberen, Rosemarijn, Bryan, Geertje, Johan, John, Jannes, Albert K., Carry en Jac

Na het museumbezoek is het lekker toeven op het terras. Gelukkig was er genoeg ruimte voor de hele groep.



Voor het avondeten gaan we uit eten in de Heksenketel. Dit is een gezellige gelegenheid. De keuze is reuze. Vlees, vis of vegetarisch en daar dan nog een keuze in.



Onder het genot van een drankje werd er gebunkerd en gelachen. Voor de laatste gaatjes nog een ijsje na.



Na thuis nog een drankje en wat lekkers erbij is het tijd voor bedje lakenstraat

Donderdag 25 juli

De laatste volle dag.



Ontbijten en voor degenen die naar het zwembad gaan, spullen pakken om daar te gebruiken..

Als we terugkomen van het zwemmen gaan we met z'n allen lekker buiten aan tafel boterhammen uit het vuistje eten en iets van zuivel erbij drinken. Als we bijna klaar zijn, komen de wandelaars ook terug en vinden het heel goed dat er buiten uit het vuistje wordt gegeten.

Als iedereen genoeg gehad heeft, wordt er langzaam gedacht aan het vullen van de koffers. Want ja vanavond is het alweer de laatste avond dan morgen vroeg met de 9 uur boot weer terug naar Harlingen.

Als laatste avondmaal krijgen we een maaltijdsoepje (tomaten of groente) met daarbij een lekker broodje voor de liefhebber.

Het eten was heerlijk en toen het toetje op was, bleef er alleen afwas op tafel over.

Vrijdag 26 juli



Deze morgen moesten we vroeg opstaan. Ontbijten, lunchpakketje mee voor wie dat wilde, koffers dicht zien te krijgen. Koffers in de bus laden en bus rijden naar de boot. De gasten en de begeleiders liepen naar de boot met hun rugzak. En de ticket voor de veerboot naar Harlingen. In de vertrekhal nog een laatste foto van de groep.



En dan allemaal op de boot instappen.



Bye Bye Terschelling

Nu nog de reis met de luxe boot naar Harlingen.



De klep open in Harlingen, waardoor de bus naar de vertrekhal kan gaan.

Jac, Carry, Ineke, Jolanda en Rosemarijn, bedanken de gasten voor de gezellige week en hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij. Misschien tot een volgende keer met Tendens.

Hierna nog wat foto's van de gezellige week.





Alle vakantiegasten en de begeleiders, al dan niet met een gekke bek.



Albert de H.



Albert K.



Bryan



Geertje



Ina



Jannes



Janny



Johan



John



Kees



Ludolf



Wieberen



Carry



Jac



Rosemarijn Ineke



Jolanda



Een natte broek. Water op de stoel???